



GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING

RONSE



Rothnacum

RENAIX

CERCLE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE



2013 / 1

OVER DE BIBLIOTHEEK VAN DE HISTORISCHE KRING

Sint Hermes en onze bib vertonen minstens één belangrijke overeenkomst: ze waren alle twee ondergronds te vinden. Onze gevierde heilige (of toch zijn gezegende restanten) werd enkele meters onder de Romeinse bodem aangetroffen (mag men veronderstellen).

Ook zo was dit (in Ronse dan) het geval voor wie naarstig op speurtocht ging om onze bib te ontdekken. Je moest je als het ware al in de duistere gangen (door ons oneerbiedig 'de catacomben' genoemd) onder de Decrolyschool begeven om er deze schat aan boeken, documenten, tijdschriften en ander leesvoer te vinden.

Het verhaal van ons verblijf aldaar leest als een trilogie. Eerst kwam er het 'ontstaan', de 'geboorte'. Ruim 2 jaar geleden vonden B. Decraene en ondergetekende er als pasbenoemde bibliothecarissen er een gigantische hoeveelheid gestapelde dozen, netjes dichtgeplakt en vooral nokvol gevuld met de eerder vermelde paperasserijen.

Wekenlang hebben onze twee dapperen alles zorgvuldig gesorteerd en in de vele rekken uitgezet. Een wereld van oeverloze informatie over Ronse en omstreken kwam hierbij aan het licht.

In een tweede fase werd de bib opengesteld. Aangezien deze voorraad documenten weinig bekend was aan de goegemeente en de weg naar onze 'schuilplaats' min of meer geheim bleef, kwamen de bezoekers maar druppelsgewijs. Maar zie, naarmate de weken vorderden, nam het aantal geïnteresseerden toe. Er was natuurlijk geen sprake van een toeloop, maar in vergelijking met de vorige jaren was het een merkbaar succes, hetgeen beide bib-wachters enkel ten zeerste kon verblijden. Alle bezoekers werden enthousiast ontvangen en zo ontstond alras een vaste band met onze getrouwen: Pierre, Gustave, om er maar enkele te noemen.

Nauwelijks waren we deze euforie te boven of als donderslag bij heldere hemel kwam het bericht dat we opnieuw konden inpakken. De aanvankelijke ontgoocheling maakte vlug plaats voor uitbundigheid: de nieuwe stek in de Vanhovestraat bood veel meer mogelijkheden.

De nieuwe plek die we er krijgen is inderdaad veel ruimer uitgemeten, maar wat ons vooral bevalt is dat we nu vrijwel het gehele jaar door onze diensten aan belangstellenden kunnen verlenen. Over onze nieuwe vestiging zult U in de toekomst nog uitgebreid kunnen lezen en indien U dat wenst, is het mogelijk vanaf 16 december op woensdag namiddag de bib ten persoonlijke titel te bezoeken.

Maar keren we terug naar de Decrolyschool, verleden tijd als het ware.

We waren er ondergebracht in een klaslokaal dat er uitzag alsof het de dag voordien nog volop les gegeven werd. Het bord onberispelijk, de onafscheidelijke trede, achteraan het wasbakje voor de 'mani politi', de muren vers geschilderd, blauwe gordijnen (speciaal gestikt door de vakkundige Claudine), de gezellige warmte, en bij tijd en wijlen een streepje Radio-1 om wat extra stemming te brengen. Enkele indruk-

wekkende ijzeren bureaumeubels omringd door een zootje van allerhande stoelen maakten onze 'leeszaal' compleet.

Kortom: we hadden er een uitstekend 'onderdak' (kun je dat zeggen van een kelder?) gevonden. En we voelden er ons helemaal in 'optima forma'. Daar kwam nog bovenop dat iedere woensdagmiddag afgesloten werd met een aangename (veelal leerrijke en historische) babbel met de H. E. Desmet, die van uit zijn centrale uitkijkpost (zijn bureel dus) met de eeuwig openstaande deur, zijn school kan overschouwen. Dank zij hem was dit alles mogelijk.

Voor de bib –die jarenlang opgesloten in kartonnen dozen (over)leefde in diaspora– eindelijk een welgekomen rustplaats en (zoals het hoort) raadpleegbaar.

Daarom nogmaals en oprecht: bedankt voor het onderkomen en de gastvrijheid die we er vonden!

Jan Laleman

OPEN DEUR - AFHALEN ANNALEN 2012, Zondag 16 december van 9 tot 12 uur.

De Geschiedkundige Kring is terug van weggeweest en huist opnieuw in de gebouwen van het voormalig (ci-devant) Rijksarchief, waar we de volledige leeszaal ter beschikking krijgen.

Graag wordt U uitgenodigd om te komen zien naar wat wij aan erfgoed bezitten en dat wordt bovendien vrijelijk tentoon- en toegankelijk gesteld: boeken, tijdschriften, donaties, foto's, kaarten, weekbladen, studies, Annalen...

Meteen kunnen de leden de Annalen, jaargang 2012 nummer LXII, 62, afhalen op zondag 16 december 2012 dus, van 9 tot 12 u. U krijgt daarbij een retour van 5 euro verzendingskosten voor zover u in orde bent met de betaling lidgeld 2012.

Ingang Alexandre-Louis Vanhovestraat 45.

Wie niet kan komen afhalen, zal zijn/haar exemplaar thuis (Ronse) besteld krijgen, of per post (buiten Ronse) bezorgd worden, voor 1 januari.

Wie dat wil kan het lidgeld voor 2013 betalen - dat blijft 25 euro met de gebruikelijke terugbetaling van 5 euro bij afhaling Annalen in december 2013. Dat ware uiterst interessant voor onze financiële vooruitzichten en administratie.

Secretaris: Bernard Decraene

NIEUW(S) IN GOKRTI

- Wij kunnen met grote vreugde de toetreding tot ons bestuur melden van de heren Eddy Desmet en Hubert De Doncker. Zij vervangen in het bestuur, dat statutair 15 leden mag tellen, mevrouw Isabelle De Vleeschauwer en de heer Eddy Vandewalle die wegens beroepsbezigheden zich niet langer konden vrijmaken voor de vergaderingen maar werkzaam blijven binnen de Geschiedkundige Kring.

- Driejaarlijkse bestuursverkiezing GOKRTI november 2012;

Herman Kerkhove, ontslagnemend voorzitter, wordt opgevolgd door Jan Laleman. Christophe Deschaumes, als ondervoorzitter, Frédéric Dubar, als penningmeester en Bernard Decraene, als secretaris werden in hun respectieve functie bevestigd. Raymond Hantson stelde zich niet meer herkiesbaar als ondervoorzitter.

- Er zal in de lokale weekbladen een advertentie, onder de naam Geschiedkundige Kring – GOKRTI, geplaatst worden om aan de ganse stad en omgeving, dus niet louter en alleen aan de eigen leden, te melden dat wij verhuisd zijn naar het vroegere Rijksarchief in de Vanhovestraat, en dat wij daar ook ter beschikking staan. Iedereen die wil kan komen kijken op zondag 16 december van 9 tot 12 uur. Het is in de eerste plaats een poging de ‘merknaam’ GOKRTI, als ‘Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inda’ eens algemene bekendheid te geven.

- Voorlopig is de bibliotheek toegankelijk elke woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur en eventueel na afspraak via het secretariaat tel. 055-20 61 16 of gokrti@gmail.com

- Internettip: Van Dirk De Jonghe: <http://www.vrt.be/tijdslijn>. In beeld en klank topmomenten uit de Belgische- Media – wereldgeschiedenis. Mijn (B. Decraene) inziens: verbluffend.

- De heer Eddy Desmet heeft een beperkt aantal plaatsen ter beschikking voor een Parijsreis van de Decrolyschool in april 2013. Reserveren mogelijk via eddy.desmet@skynet.be

- Mogelijk komt er in de loop van 2013 een uitstap van de kring naar Frans-Vlaanderen.

secretaris: Bernard Decraene

UITNODIGING

vrijdag 18 januari 2013
om 19.30 uur in de Ververij, Wolvenstraat

Conferentie door Jeroen Reygaert 'Waarom moeten wij dat allemaal weten, Mijnheer?'

Jeroen Reygaert is Ronsenaar en master in de geschiedenis, ex-leraar aan het Sint-Lievenscollege te Gent en het KSO-Glorieux in Ronse, nu journalist bij de VRT-nieuwsdienst.

Vanuit zijn ervaring en belangstellingsfeer heeft hij het over de jongeren en hun belangstelling versus gebrek aan belangstelling voor het vak geschiedenis en voor de actualiteit. Hoe kan die belangstelling desgevallend aangewakkerd worden?

En ter zelfde gelegenheid de

Statutaire vergadering GOKRTI / CHARTI

Statutaire jaarvergadering met voorstelling van bestuur na de verkiezing in november met activiteitsoverzicht en met financieel verslag werkjaar 2012.

